



De zondagsschool gaat weer beginnen.

Wat fijn dat we samen met jou mogen luisteren naar vertellingen uit de Bijbel, en psalmen mogen zingen en voor elkaar bidden.

Wij kijken er erg naar uit om je (weer) te zien.

D.V. **zondag 1 september** ben je van harte welkom.

We starten om 14.00 uur en om 15.00 sluiten we af.

Hieronder kun je zien in welke groep je komt.

Heb je een vriendje of vriendinnetje die ook wel naar de zondagsschool zou willen, dan mag dat zeker. Nodig ze maar uit om met je mee te gaan.

Basisschoolgroep	Zondagsschoolgroep	Plaats	Leiding
0,1	1a	Samenkomst Zaal 4	Juf Netta, Aaltje, Marita
2	1b	Samenkomst Zaal 3	Juf Everinda, Marilène en Hilleen
3	2a	Samenkomst Zaal 2	Juf Gerrinda, Elsbeth en Hanneke
4	2b	Samenkomst Bovenzaal	Juf Janne-Marith en Meester Leonard
5,6	3	Samenkomst Zaal 1	Meester de Jong, Juf Klijn en Lidia
7,8	4	Catechisatielokaal Kerk	Meester Peter, Adrie, Jacco en Wim

Beste ouders en kinderen,

We zijn dankbaar dat we de zondagschool weer mogen beginnen met zoveel kinderen uit de gemeente en daarbuiten. Met de hulp van de Heere, mogen we als leiding het Woord van God op een eenvoudige manier bij de kinderen brengen. We bidden om Zijn zegen, voor elk kind persoonlijk. Bidt u mee voor ons en de kinderen?

Praktische informatie die handig is om te weten:

- Vanaf **10 voor 2** is de deur open voor de kinderen van de zondagschool.
Stuur of breng uw kinderen niet te vroeg

- Op de zondagschool werken we met een beloningssysteem

Je kan per keer 3 punten halen:

1 punt voor aanwezigheid

1 punt voor kennen van psalm

1 punt voor kennen van de tekst

Bij elke 10 punten een plaatje voor in het album

Bij elke 100 punten een boek

- Collectebusje

Elke week staat er een collectebusje waarmee we geld ophalen voor ons sponsorkindje en voor de spullen die nodig zijn voor de zondagschool.

- In de herfst-, voorjaars- en de **eerste week** van de meivakantie én op de Heilig Avondmaalszondag is er **geen** zondagschool.
- Rond Dankdag en met Pasen en Pinksteren is er een gezamenlijk zondagschool uur met alle kinderen in De Samenkomst.
- Het Kerstfeest op Tweede Kerstdag vieren we met alle kinderen en hun ouders en andere belangstellenden in de kerk.
- We sluiten het seizoen gezamenlijk af in de kerk, op de laatste zondag van de maand juni. Hierbij zijn ouders en belangstellenden van harte welkom

We willen graag dat iedereen het fijn heeft op de zondagsschool. Daarom zijn er de volgende afspraken. We zullen hier het eerste zondagsschooluur ook aandacht aan besteden.

Wilt u als ouders deze afspraken ook met uw kinderen doornemen?

- Is de deur dicht? Dan is je mond dicht.
 - Elk kind heeft een vaste plaats.
 - Je zit netjes op je stoel.
 - Je bent stil, praten mag met toestemming van meester of juf.
- Je bent eerbiedig met zingen, bidden, het Bijbelverhaal en het spreken hierover.

Eerbiedig wil zeggen:

- Met bidden je handen samen en ogen dicht.
- Met zingen je handen samen, en je zingt zo goed mogelijk mee.
- Met het Bijbelverhaal zit je rustig met je armen over elkaar of je handen stil op schoot.
 - Je blijft met je handen van andermans spullen af.

Je doet je best om je aan deze afspraken te houden.

Lukt het niet?

1. Je krijgt een waarschuwing.
2. Waarschuwing en voorin komen zitten.
3. Na afloop blijf je en hebben we een gesprekje.
4. Gaat het toch weer mis? Dan nemen we contact op met je ouders.

Een hartelijke groet,

De leiding van de zondagsschool 'Zoekt den HEERE'