



Leerbroek, 4 september 2021

Geachte gemeente,

Bijgaand informeren wij u en jou omtrent de erediensten voor de maand september.

### Diensten van september

Begin deze week hebben de colleges met elkaar gesproken omtrent de erediensten vanaf september. Op dit moment zijn er nog geen veranderingen in het volledig loslaten van de laatste maatregelen. De verwachting is dat de overheid eind september meer duidelijkheid hierover geeft, maar dat is nog onzeker. Om die reden is besloten om in ieder geval voor de maand september de groepsindeling te hanteren zoals we die de afgelopen 2 maanden hadden.

Eind september zullen we nader informeren over de diensten vanaf oktober.

### Bezoek diensten

De afgelopen 2 maanden waren in het kerkgebouw en De Samenkomst meer lege plaatsen vanwege de vakantieperiode. Nu de vakantieperiode voorbij is zullen het kerkgebouw en De Samenkomst weer drukker bezocht worden.

We willen u wijzen op het volgende:

- Bezoek enkel de erediensten als uw groep aan de beurt is, dit voorkomt dat gemeenteleden die aan de beurt zijn geen plaats meer hebben
- Bent u met uw groep ingedeeld in De Samenkomst dan vragen we u om ook plaats te nemen in De Samenkomst en niet in het kerkgebouw
- Wilt u uiterlijk 5 minuten voor aanvang van de dienst aanwezig zijn zowel in het kerkgebouw als in De Samenkomst?

### Planning

Hieronder vindt u de planning voor de erediensten voor D.V. september 2021 :

		Groep 1	Groep 2	Groep 3	Groep 4	Groep 5	Groep 6
<b>05-Sep</b>	<b>Morgen</b>				Kerk	KC	Kerk
	<b>Avond</b>	Kerk	KC	Kerk			
<b>12-Sep</b>	<b>Morgen</b>	Kerk	Kerk	KC			
	<b>Avond</b>				Kerk	Kerk	KC
<b>19-Sep</b>	<b>Morgen</b>				KC	Kerk	Kerk
	<b>Avond</b>	KC	Kerk	Kerk			
<b>26-Sep</b>	<b>Morgen</b>	Kerk	KC	Kerk			
	<b>Avond</b>				Kerk	KC	Kerk

## Tot slot

Het wereldgebeuren is in beweging, we horen en zien veel gebeurtenissen, ook in ons eigen land. We hebben nog steeds te maken met situatie rond COVID-19. De vraag rijst dan op, waar verwachten we het van om weer naar de 'normale' situatie te gaan. We kunnen vele zaken benoemen waarop de mens zijn verwachting stelt, maar de kernvraag is: "*Verwachten we het van Hem?*". Met het verstand weten we allemaal dat dat nodig is, het klinkt zo bekend. Leg dit niet naast u neer maar overdenk eens wat de psalmist in Psalm 39 : 8 spreekt: "*En nu, wat verwacht ik, o HEERE! Mijn hoop, die is op U*". We worden opgeroepen 'de voorgestelde hoop vast te houden, welke wij hebben als een anker der ziel, hetwelk zeker en vast is'. Zoals een schip aan een anker vastligt, zo mag ons leven vastheid vinden in de hoop. Alles wat we kunnen hopen ligt bij de Heere God.

Matthew Henry tekent het volgende aan bij vers 8:

De psalmist had nagedacht over de korthed en onzekerheid van het leven, en over de ijdelheid en kwelling des geestes, die aan al de genietingen van het leven verbonden zijn, en nu richt hij in deze verzen zijn ogen en zijn hart opwaarts naar de hemel. Als er geen degelijke voldoening is in het schepsel, dan is zij te vinden in God en in gemeenschap met Hem, en tot Hem moeten wij door de teleurstellingen in het leven uitgedreven worden. David geeft hier uitdrukking aan:

Zijn betrouwen op God, vers 8 Ziende dat alles ijdelheid is en de mens zelf ijdelheid is:

1. Wanhoopt hij aan geluk in de dingen van de wereld en wijst hij alle verwachting ervan af. "En nu, wat verwacht ik, o Heere? Niets van de dingen van de zinnen en tijdelijke dingen, van deze aarde wens ik niets, hoop ik niets." De gedachte aan de ijdelheid en broosheid van het menselijk leven moet onze begeerte naar de dingen van deze wereld doden en onze verwachting ervan verminderen. Indien de wereld zo'n ding is, zo moge God er mij voor behoeden om er mijn deel in te hebben of te zoeken."Wij kunnen niet rekenen op bestendige gezondheid en voorspoed, noch op enigerlei aangenaamheid of lieflijkheid, want alles is even onzeker als ons bestaan in deze wereld."

2. Hij grijpt geluk en voldoening aan in God; Mijn hoop, die is op U. Als het vertrouwen in schepselen faalt, dan is het onze troost dat wij een God hebben, tot wie wij kunnen gaan, een God om op te vertrouwen, en hierdoor moeten wij opgewekt worden om Hem zoveel te vaster aan te grijpen door het geloof.

En nu zouden we u en jou kunnen vragen, hoe gaat het met u/jou? Dat zou een heel goede vraag zijn. Kent u en jij deze hoop die opgewassen is tegen de noden en angsten? We willen u en jou wijzen op deze dichter die tot ons roept: Hoopt op God! Hoopt alleen op God! Hoopt altijd op God! Want die hoop doet leven!

Zingt u en jij van harte mee?

*Zo ik niet had geloofd, dat in dit leven  
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,  
Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed, gebleven?  
Ik was vergaan in al mijn smart en rouw.  
Wacht op den HEER, godvruchte schaar, houd moed:  
Hij is getrouw, de bron van alle goed;  
Zo daalt Zijn kracht op u in zwakheid neer;  
Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den HEER.  
Psalm 27 : 7*

Ontvang allen de hartelijke groeten,

Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur,

dhr. E.A. Klok, *scriba*

dhr. P.E. de Leeuw, *voorzitter*



*PS Denkt u aan onze (oudere) gemeenteleden in uw omgeving, die geen internettoegang hebben? Fijn, als u bovenstaand informatie met hen deelt?*