



Leerbroek, 3 juli 2021

Geachte gemeente,

Bijgaand informeren wij u en jou omtrent de nieuwe groepsindeling en planning met ingang van 11 juli.

Diensten 4 juli

Voor de goede orde vermelden we nog dat zondag 4 juli de groepen worden verwacht volgens de indeling van de afgelopen maanden, zie bericht Zaaier.

Nieuwe groepsindeling

Met ingang van 26 juni zijn door de overheid zo goed als alle maatregelen ingetrokken. We vragen om de 1.5m afstandsregel wel te blijven handteren. Dit heeft ook een positief effect op het bezoek van de erediensten. Als colleges hebben we onlangs daar over gesproken. Het streven was dat iedereen de gelegenheid krijgt om iedere zondag 1 eredienst te bezoeken. Dit heeft er toe geleid dat een indeling is gemaakt met 6 groepen. Dat betekent dat het aantal personen per groep groter is.

De nieuwe groepsindeling ziet er per 11 juli als volgt:

Groepen	Achternamen
Groep 1	Aalst - Deij
Groep 2	Dieren - Jansen
Groep 3	Jong - Kok
Groep 4	Kommerie - Roest
Groep 5	Scheurwater - Vermaat
Groep 6	Verrips - Zwijnenburg

Planning

Hieronder vindt u de planning voor de erediensten t/m D.V. 29 augustus 2021 :

		Groep 1	Groep 2	Groep 3	Groep 4	Groep 5	Groep 6
11-jul	Morgen				Kerk	Kerk	KC
	Avond	Kerk	Kerk	KC			
18-jul	Morgen	KC	Kerk	Kerk			
	Avond				KC	Kerk	Kerk
25-jul	Morgen				Kerk	KC	Kerk
	Avond	Kerk	KC	Kerk			
1-aug	Morgen	Kerk	Kerk	KC			
	Avond				Kerk	Kerk	KC
8-aug	Morgen				KC	Kerk	Kerk
	Avond	KC	Kerk	Kerk			
15-aug	Morgen	Kerk	KC	Kerk			
	Avond				Kerk	KC	Kerk
22-aug	Morgen				Kerk	Kerk	KC
	Avond	Kerk	Kerk	KC			
29-aug	Morgen	KC	Kerk	Kerk			
	Avond				KC	Kerk	Kerk

Tot slot

Het stemt ons dankbaar dat er weer wat mogelijkheden komen met betrekking tot de kerkgang als het gaat om het aantal bezoekers.

Zo mogen we weer elke zondag naar de kerk. Onbekend is hoe lang de beperkende maatregelen blijven gelden. De leus, die alom gehoord wordt, is: 'samen krijgen we het virus er onder'. De autonome mens denkt dat hij zelf alles in de hand heeft, hij beschikt over leven en dood, denk aan abortus en euthanasie. In wezen zijn wij niet anders. In Adam zijn wij allen gevallen en meenden als God te kunnen zijn. De Heere geve dat door genade Zijn Hand in dit alles gezien mag worden. Niets geschiedt er bij geval. Laat het ons allen brengen aan de troon der genade. Dat al onze verwachting alleen op Hem mag zijn Die gezegd heeft '*Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.*'

Ontvang allen de hartelijke groeten,

Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur,

dhr. E.A. Klok, *scriba*

dhr. P.E. de Leeuw, *voorzitter*



PS Denkt u aan onze (oudere) gemeenteleden in uw omgeving, die geen internettoegang hebben? Fijn, als u bovenstaand informatie met hen deelt?