



Leerbroek, 23 april 2021

Geachte gemeente,

Zoals in de Zaaier van deze week vermeld ontvangt u hierbij de planning voor de erediensten voor de maanden mei en juni.

## Verloop erediensten

Als colleges kijken we terug op een goed verloop, in de afgelopen maand, van de erediensten zowel in de kerk als "de Samenkomst".

Ook de aankomende 2 maanden zullen we de huidige groepsindeling behouden.

## Planning

Hieronder vindt u de planning voor de erediensten t/m D.V. 27 juni 2021 :

		Groep 1	Groep 2	Groep 3	Groep 4	Groep 5	Groep 6	Groep 7	Groep 8	Groep 9
<b>2-mei</b>	<b>Morgen</b>	Kerk	KC	Kerk						
	<b>Avond</b>				Kerk	KC	Kerk			
<b>9-mei</b>	<b>Morgen</b>							Kerk	KC	Kerk
	<b>Avond</b>	Kerk	Kerk	KC						
<b>13-mei</b>	<b>Morgen</b>				Kerk	Kerk	KC			
<b>16-mei</b>	<b>Morgen</b>							Kerk	Kerk	KC
	<b>Avond</b>	KC	Kerk	Kerk						
<b>23-mei</b>	<b>Morgen</b>				KC	Kerk	Kerk			
	<b>Avond</b>							KC	Kerk	Kerk
<b>24-mei</b>	<b>Morgen</b>	Kerk	KC	Kerk						
<b>30-mei</b>	<b>Morgen</b>				Kerk	KC	Kerk			
	<b>Avond</b>							Kerk	KC	Kerk
<b>6-jun</b>	<b>Morgen</b>	Kerk	Kerk	KC						
	<b>Avond</b>				Kerk	Kerk	KC			
<b>13-jun</b>	<b>Morgen</b>							Kerk	Kerk	KC
	<b>Avond</b>	KC	Kerk	Kerk						
<b>20-jun</b>	<b>Morgen</b>				KC	Kerk	Kerk			
	<b>Avond</b>							KC	Kerk	Kerk
<b>27-jun</b>	<b>Morgen</b>	Kerk	KC	Kerk						
	<b>Avond</b>				Kerk	KC	Kerk			

*Donderdag 13 mei Hemelvaartsdag, Maandag 24 mei 2e Pinksterdag*

In de morgendienst van donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) zal een deel van de jongeren van de gemeente plaatsnemen in de "De Samenkomst" om de eredienst bij te wonen. Dit vanwege het alternatieve JV reisje.

## Tot slot

Al weer ruim een jaar geleden is er vanwege de corona-pandemie alleen beperkte kerkgang mogelijk. We proberen ons er zo goed mogelijk in te schikken en proberen we er mee te leven. Het houdt ons bezig, maar waar brengt het ons? Merken we Zijn Stem hierin op? Afgelopen zondag mochten we horen van Gods voorzienigheid. Er geschiedt niets bij geval. Mogen we daarin Zijn vaderlijke Hand opmerken?

Dan mag er ook wel dankbaarheid zijn dat de Heere nog de middelen geeft om de diensten ook thuis mee te maken. De verkondiging van het Woord mag doorgaan. Een voorrecht maar ook een ontzaggelijke verantwoordelijkheid. De weg geweten te hebben maar niet bewandeld... Hoe ligt dit in uw leven? Is Hij reeds de Eerste geworden? Hebben we een Borg voor onze schulden? Of staan we zelf nog op de eerste plaats? Leven we nog voor eigen rekening?

In Job 13: 9 lezen we: Zal het goed zijn, als Hij u zal onderzoeken? Mag het zijn zoals psalm 146: 5 ons leert: *'Welgelukzalig is hij, die de God Jakobs tot zijn hulp heeft, wiens verwachting op den HEERE, zijn God is.'*

Ontvang allen de hartelijke groeten,

Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur,

dhr. E.A. Klok, *scriba*

dhr. W. Uittenbogaard, *secretaris*



*PS Denkt u aan onze (oudere) gemeenteleden in uw omgeving, die geen internettoegang hebben? Fijn, als u bovenstaand informatie met hen deelt?*