



Leerbroek, 18 maart 2021

Geachte gemeente,

Nu het kerkelijk centrum de "De Samenkomst" is geopend zijn er meer mogelijkheden om per zondag meer bezoekers de erediensten te laten bezoeken. Hieronder treft u enige informatie hoe de groepsindeling, en de planning zijn.

Erediensten t/m 25 april

Vanaf D.V. a.s. zondag 21 maart gaan we van 5 naar 9 groepen. Per dienst worden 3 groepen verwacht waarvan 2 groepen in het kerkgebouw en 1 groep in "de Samenkomst". De planning is zo ingedeeld dat er een roulatie is, waardoor niet altijd dezelfde groep in het kerkgebouw of in "De Samenkomst" plaatsnemen. Daarnaast gaan we terug naar 2 diensten per zondag.

Vanwege de wijziging van de groepen zijn er een aantal aandachtspunten:

- Er is **geen** vaste indeling van plaatsen meer, bij binnenkomst wordt u een plaats toegewezen.
- Heeft u vanwege minder gehoor een plaats nodig aan de buitenzijde van de banken, of bent u minder goed ter been en wilt u bijvoorbeeld een plaats achterin, dan willen we u vragen om hiervoor op tijd in de kerk aanwezig te zijn en dit aan te geven aan de koster.
- Het kan voorkomen dat een gezin in 2 banken moet plaatsnemen om de banken efficiënt te vullen.

Groepsindeling

Vanwege de grootte van de gemeente is het behoorlijk complex om tot een goede groepsindeling te komen.

Zoals hierboven vermeld gaan we naar 9 groepen, dat betekent voor **iedereen** een nieuwe groep, neem goed kennis in welke groep u bent ingedeeld:

Groepen	Achternamen
Groep 1	Aalst - Both
Groep 2	Bouwmeester - Groot
Groep 3	Grootendorst - Jansen
Groep 4	Jong - Kars
Groep 5	Keijzer Budding - Leeuw
Groep 6	Leun - Roelofse
Groep 7	Roest - Uittenbogaard
Groep 8	Veldhuisen - Verrips
Groep 9	Visscher - Zwijnenburg

Planning

Hieronder vindt u de planning voor de erediensten t/m D.V. 25 april 2021 :

		Groep 1	Groep 2	Groep 3	Groep 4	Groep 5	Groep 6	Groep 7	Groep 8	Groep 9
21-mrt	Morgen	Kerk	Kerk	KC						
	Avond				Kerk	Kerk	KC			
28-mrt	Morgen							Kerk	Kerk	KC
	Middag	KC	Kerk	Kerk						
	Avond				KC	Kerk	Kerk			
2-apr	Avond							KC	Kerk	Kerk
4-apr	Morgen	Kerk	KC	Kerk						
	Avond				Kerk	KC	Kerk			
5-apr	Morgen							Kerk	KC	Kerk
11-apr	Morgen	Kerk	Kerk	KC						
	Avond				Kerk	Kerk	KC			
18-apr	Morgen							Kerk	Kerk	KC
	Avond	KC	Kerk	Kerk						
25-apr	Morgen				KC	Kerk	Kerk			
	Avond							KC	Kerk	Kerk

Bediening Heilig Avondmaal

Gemeente,

Graag willen we u informeren over de gang van zaken rond de bediening van het Heilig Avondmaal. Zoals zondag is bekendgemaakt zal er D.v. aanstaande zondag na lange tijd voorbereiding gehouden voor de bediening van het Heilig Avondmaal.

Het is voor de kerkenraad een worsteling geweest om in deze zaak de juiste weg te mogen weten. Enerzijds is er de opdracht van Christus: Doe dat tot Mijn gedachtenis. Het gaat in het Avondmaal om een heilige instelling van Hem die niet zomaar nagelaten mag worden. Anderzijds kan het Heilig Avondmaal niet bediend worden op de wijze waarop wij dat gewoon zijn.

Voorbeelden in Gods Woord en de kerkgeschiedenis hebben ons tot het inzicht gebracht dat het goed en verantwoord is dat er weer bediening van het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden, ook al is dat in een iets andere vorm.

Het is hier niet de plaats om dit breedvoerig uit te diepen. Om toch iets te noemen: We werden bepaald bij de viering van het Pascha in de tijd van koning Hiskia. Het was lange tijd niet gevierd en de datum die daarvoor vastgesteld was, was verstreken en de priesters waren niet geheiligd naar de reinheid van het heiligdom. Maar het mocht gevierd worden, en de Heere gaf daarover een rijke zegen (2 Kronieken 30).

Ds. Gijsbertus Voetius heeft geschreven over het bedienen van het Heilig Avondmaal in tijden van de pest. Hij heeft aanbevolen dat men dan zelf een beker mee zou nemen om elkaar niet te besmetten.

We begrepen ook van ds. Oomen dat er in Malawi vanwege besmettingsgevaar Avondmaal gehouden werd met een heel aantal kleine bekertjes.

De Heere geve dat we over de bijkomstige zaken heen mogen zien, en bij het wezen van de zaak bepaald mogen worden, en dat verslagen harten mogen zien op het geslachte Lam en door de tekenen en zegelen versterkt mogen worden uit Hem.

Met dit schrijven willen we u ook informeren hoe de avondmaalbediening in praktisch opzicht gestalte zal krijgen.

Vanwege de coronarichtlijnen kunnen er maar een beperkt aantal deelnemers per tafel zijn.

Om iedereen in de gelegenheid te stellen om een Avondmaalsdienst bij te wonen zal er op Avondmaalszondag in drie diensten het Heilig Avondmaal bediend worden. Per dienst zal dan de tafel twee keer aangericht staan.

Omdat er wellicht kerkgangers in het Kerkelijk Centrum "De Samenkomst" zijn die ten Avondmaal begeren te komen, zal voor de tweede tafel de nodiging eerst naar hen uitgaan.

Bij de bediening zal gebruik gemaakt worden van kleine bekertjes wijn. Deze worden evenals het brood door de predikant rondgedeeld.

Van de Avondmaalsbediening zelf zal geen beeld worden uitgezonden. Op dat moment zal iets anders in beeld worden gebracht.

Tijdens de 3^e dienst zal er ook dankzegging en nabetrachting zijn van het Heilig Avondmaal.

Dat er in onze harten het verlangen moge leven dat de Heere onder ons, als zondaren die het niet verdienen hebben, iets van Zijn gunst zou doen blijken tot zegen voor de gemeente en tot eer van Zijn Naam.

Ontvang allen de hartelijke groeten,

Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur,

dhr. E.A. Klok, *scriba*

dhr. W. Uittenbogaard, *secretaris*



PS Denkt u aan onze (oudere) gemeenteleden in uw omgeving, die geen internettoegang hebben? Fijn, als u bovenstaand informatie met hen deelt?