



INFORMATIEBRIEF NUMMER 11

Leerbroek, 22 januari 2021

Geachte gemeente,

Zoals in de Zaaier vermeld bijgaand een schrijven namens de colleges omtrent de aankomende erediensten.

Vorige week hebben we middels de persconferentie van onze minister president vernomen dat de 'lockdown' verlengt is naar 9 februari. Op het moment van dit schrijven is er een Kamerdebat geweest over de avondklok, besloten is dat er vanaf zaterdagavond een avondklok ingaat die begint om 21.00 uur tot tenminste 9 februari. Enkel voor avonddienst van 31 januari heeft dit gevolgen vanwege de terugreis van de gastvoorganger. Om die reden wijzigen de aanvangstijden van de middag,- en avonddienst van zondag 31 januari. De middagdienst vangt aan om 14.30 uur en de avonddienst om 18.00 uur.

Erediensten

In het overleg hebben we de afgelopen erediensten geëvalueerd. We hebben geconstateerd dat de erediensten op een verantwoorde manier verlopen.

Vanuit de gemeente komt soms de vraag waarom er niet verder afgeschaald wordt of om de diensten enkel digitaal te houden. We begrijpen deze vraag zeker en het is ook voor de colleges een worsteling. We vinden het belangrijk dat de mogelijkheid geboden wordt voor diegenen die het veilig én verantwoord vinden om de erediensten te bezoeken. We willen dit (voor zover mogelijk) de aankomende weken handhaven. We houden de (regionale) ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. We willen u nog wel wijzen op het volgende:

- Houd ruim voldoende afstand bij in het uitgaan van het kerkgebouw, geef elkaar de ruimte
- Als u eerder in de kerk bent als uw buurman/buurvrouw met zijn/haar gezin, wilt u dan doorschuiven naar het midden van de bank? We hoeven elkaar dan niet in de bank te passeren.
- Het dragen van een mondkapje is dringend advies, we kunnen u het niet verplichten
- Zorg dat u ingetogen blijft zingen

Catechisaties

De predikant en pastoraal werker vinden het een groot gemis dat het opnieuw noodzakelijk is om het fysiek bijeenkomen van de catechisaties stil te leggen. Als colleges hebben we gekeken naar digitale mogelijkheden. Nu de jongeren vanuit school zijn gewend om de lessen te volgen middels Microsoft Teams, willen we met ingang van aankomende week de catechisaties geven middels Teams volgens de groepen zoals we die hebben. Aangezien we van veel jongeren (nog) geen e-mailadres hebben sturen we de Teams uitnodiging óók aan de ouder(s), u kunt dan de uitnodiging doorsturen naar uw kind(eren). We hopen op deze manier toch het Bijbels onderwijs aan jongeren mee te geven. We roepen de ouders op om ook hierin uw kind(eren) aan te sporen om deel te nemen aan deze catechisaties. Heeft u voor maandag nog geen e-mail met Teams uitnodiging ontvangen dan vragen we u en jou een e-mail te sturen naar info@hhgleerbroek.nl

Verenigingen

De verenigingen, kringen zijn op moment ook gestopt met fysiek bijeenkomen. We betreuren dit zeker nu de onderlinge contacten niet mogelijk zijn. Ook hierin gaan we bekijken of hiervoor digitale oplossingen zijn om toch met elkaar verbonden te zijn, zij het op afstand.

Planning

De planning is gemaakt t/m zondag 28 februari, dit alles onder voorbehoud, "zo de Heere wil en wij leven zullen".

	Tijd	Groep 1	Groep 2	Groep 3	Groep 4	Groep 5
24-jan	Morgen	9.30 uur				X
	Middag	15.30 uur	X			
	Avond	18.30 uur		X		
31-jan	Morgen	9.30 uur		X		
	Middag	14.30 uur			X	
	Avond	18.00 uur				X
7-feb	Morgen	9.30 uur	X			
	Middag	15.30 uur		X		
	Avond	18.30 uur			X	
14-feb	Morgen	9.30 uur			X	
	Middag	15.30 uur				X
	Avond	18.30 uur	X			
21-feb	Morgen	9.30 uur		X		
	Middag	15.30 uur			X	
	Avond	18.30 uur			X	
28-feb	Morgen	9.30 uur				X
	Middag	15.30 uur	X			
	Avond	18.30 uur		X		

(vanwege betere leesbaarheid van de planning hebben de opmaak enigszins gewijzigd)

Nieuwe berichtgeving

Bij wijzigingen of nieuwe maatregelen zullen we u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Houd uw e-mail en onze website in de gaten. We roepen u op om onze oudere gemeenteleden in uw omgeving, die geen internettoegang hebben, de informatie die op onze website vermeld staat mee te delen door bijv. deze Informatiebrief uit te printen en te bezorgen.

Ten slotte

We zien uit naar het einde van alle beperkingen rond deze coronacrisis, om samen weer met onze gezinnen weer op te trekken naar Gods huis. We zien uit naar een geregeld maatschappelijk en kerkelijk leven. Inderdaad van grote waarde, zeker ook voor de jeugd voor wie de beperkingen diep ingrijpen.

Maar waar heeft het ons persoonlijk en als gemeente tot nog toe gebracht? Tot verootmoediging? Tot bekering?

Nog maar kort geleden zijn we overgegaan van het oude naar het nieuwe jaar, van 2020 naar 2021 en zal in meerdere gezinnen het gebed van Mozes gelezen zijn.

Mogen we met hem zeggen dat de HEERE ons een Toevlucht geweest is? Het gebed mag wel zijn: Leer ons also onze dagen tellen, dat wij een wijs hart bekomen, en, 'verblijd ons naar de dagen, in dewelke Gij ons gedrukt hebt..'

Van harte wensen we toe te mogen weten: 'Die in de schuilplaats de Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.'

We wensen u goede en gezegende diensten toe.

Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur,

dhr. E.A. Klok, *scriba*

dhr. W. Uittenbogaard, *secretaris*