

Uit de Bijbel

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe

Johannes 3 vers 16



Contact



Als u vragen hebt, helpen wij u graag verder. Hierbij enkele contact gegevens.

Kerkgebouw

Dorpsweg 10
4245 KP Leerbroek
www.hhgLeerbroek.nl

Pastorie

Dorpsweg 8
4245 KP LEERBROEK
predikant@hhgLeerbroek.nl

Scriba

Ouderling E.A. Klok
Raadhuisstraat 85
4245 KG LEERBROEK
Tel. 0345 – 599 722
scriba@hhgLeerbroek.nl

Evangelisatiecommissie
evangelisatiecommissie@hhgLeerbroek.nl



Welkom!

Geachte inwoners van Leerbroek en andere lezers,

We heten u van harte welkom in de kerk van Leerbroek. Misschien hebt u nog nooit een kerkdienst bijgewoond of is dat al lang geleden. In de diensten staat de verkondiging van Gods Woord centraal. Dat is de Bijbelse Boodschap van God aan de mens, verwoord in de Bijbel. In de Bijbel kunt u lezen dat God mensen redt uit de macht van de zonde. God herstelt Zelf de verbroken relatie met Hem. Dit herstel is mogelijk door het lijden, sterven en de opstanding uit de dood van Jezus Christus.

Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek





Informatie over de gemeente

De zondagse dienst

Onze gemeente komt op zondag samen voor een dienst om 9.30 en 18.30 uur. Wat gebeurt er in deze diensten:

Bidden

Tijdens iedere dienst wordt er meerdere malen gebeden. Er is een moment voor stil gebed en de predikant gaat de gemeente voor in gebed. Bidden is spreken met God.

Zingen

We zingen in de diensten Psalmen, dat zijn liederen uit de Bijbel.

Prediking

Tijdens de dienst spreekt de predikant. Naar aanleiding van een gedeelte uit de Bijbel geeft hij een uitleg en persoonlijke toepassing door.

Collecte

Tijdens de dienst wordt er gecollecteerd. We krijgen de gelegenheid om Gods iets terug te geven van alles wat Hij ons schenkt.

Zegen

Aan het eind van de dienst legt de predikant de zegen op de gemeente. Dat doet hij uit naam van God.

Praktische informatie

Een dienst duurt gewoonlijk ongeveer anderhalf uur.

U kunt van ons een Bijbel en/of psalmboekje gebruiken.

U zult zien dat de meeste vrouwen een hoed of andere hoofdbedekking dragen, dit naar aanleiding van wat de Bijbel hierover zegt in 1 Korinthe 11.

Vraag gerust hulp aan de koster (de gastheer in de kerk) of aan anderen als er iets onduidelijk is. Kijk ook eens op www.hhglerbroek.nl of op www.zien-en-geloven.nl



Wat geloven wij

In de Bijbel lezen wij dat God de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij heeft ook de mens geschapen. In het begin was alles in volmaakte harmonie omdat de mens in vrede met God leefde. Door de zonde van de mens, namelijk het overtreden van Gods gebod, ging dit allemaal verloren. De mens moet sterven als straf op de zonde.

Toch laat God Zijn liefde blijken door Zijn Zoon, de HEERE Jezus Christus, naar de aarde te zenden. Dat doet Hij voor in zonde gevallen mensen om de verhouding met Hem weer te herstellen. Op de grond van Zijn vrijwillig lijden en sterven in onze plaats kunnen zondaren van hun zondes Schuld en zondelast worden bevrijd. Zo kunnen we tot ware gelovigen worden gemaakt. Dat gebeurt door de genadekracht van de Heilige Geest.

Zo scheidt God in ons een nieuw geestelijk leven om tot Zijn eer te leven. Dat leven zal nooit meer eindigen. De gelovigen zullen wel een keer moeten sterven, maar dan niet meer als straf op de zonde, maar om eeuwig in de hemel God te mogen loven.

