



Hersteld Hervormde Gemeente Leerbroek

Dorpsweg 10
4245 KP Leerbroek

www.hhgleerbroek.nl

Leerbroek, 27 maart 2020

*Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege:
laat u met God verzoenen.
(2 Korinthe 5 : 20)*

Het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden! Heeft u het bloed al nodig gekregen? Of vertrapt, verwerpt u het bloed van Christus nog steeds. U bent door de prediking afgelopen zondag opgeroepen: "Laat u met God verzoenen". Ons leven is een zucht, daar werden we afgelopen week zeer indringend bij bepaald door het plotselinge sterven van dhr. Hartman. Als uw naam hier nu stond was u dan verzoend om te sterven?

Hoort u de indringende roepstemmen in deze tijd? "Nee, niet schouderophalend verder leven jong en oud. Er is nu nog tijd!" Roep hem aan met Psalm 31, Hij wacht op u :

"Heere....laat mij niet beschaamd worden in eeuwigheid; help mij uit door Uw gerechtigheid. Neig Uw oor tot mij, red mij haastelijk; wees mij tot een sterke Rotssteen, tot een zeer vast Huis, om mij te behouden."

Luther kwam eens een oud rijmpje tegen:

*Ik leef en weet niet hoe lang;
ik moet sterven en weet ook niet wanneer,
ik ga hier weg, en weet niet waarheen:
het verwondert me, dat ik zo vrolijk ben.*

Een christen zou in dit rijmpje de twee laatste regels kunnen veranderen en met blijde mond en een vrolijk hart rijmen:

*Ik ga, en weet, God zij dank! – waarheen,
het verwondert mij, dat ik zo bedroefd ben.*

Het zou goed zijn als onbekeerde mensen dit oude rijmpje altijd in gedachten hielden, of er eens aan herinnerd werden – dat wil zeggen: zullen overdenken en overwegen, dat ze sterven moeten en geen ogenblik van hun leven zeker zijn. Door deze gedachten worden ze mogelijk bewogen om God te vrezen, boete te doen en zich te bekeren. Zoals Mozes ook in zijn psalm alle kinderen van Adam vermaant om tot God te bidden: 'Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij verstandig worden' (vgl. Psalm 90 : 12)."

Geachte gemeente,

Door de verscherpte maatregelen was het een klein aantal gemeenteleden dat de diensten afgelopen zondag bezocht. Velen van u hebben middels de beeld en/of geluid verbinding de diensten mogen bijwonen. We zijn dankbaar dat de technische middelen hierbij ondersteuning geven.

Voor onze jongeren en,- (jonge) kinderen is het niet altijd eenvoudig om op zondagen, die zo anders zijn dan we gewend zijn, de diensten bij te wonen. We hopen dat jullie toch de aandacht erbij mogen houden om op deze wijze Gods stem door de prediking te mogen horen.

Opnieuw heeft de overheid in de achterliggende dagen verscherpte maatregelen genomen. Dit heeft ook verdere gevolgen voor de erediensten. Verblijvend om te zien dat de politiek hier ook aandacht voor heeft, waardoor, ook al is het in klein getal, erediensten gehouden mogen worden. Daarbij beseffend dat deze regel geldt t/m D.V. 1 juni a.s.

Een klein comité van de colleges kerkenraad en kerkbestuur hebben de situatie met elkaar besproken. In achtneming van de verscherpte maatregelen gaan de erediensten door.

Ondanks dat de overheid de maatregel van maximaal 30 personen hanteert voor kerkelijke erediensten hebben we besloten om de erediensten in een nog zo klein mogelijke samenstelling plaats te laten vinden. Vanuit het breed moderamen van de HHK en vanuit de burgerlijke overheid wordt namelijk aangedrongen op maximaal 5 personen, en aan dit advies geven wij gehoor.

De aankomende erediensten (in ieder geval t/m D.V. 1 juni) worden op de volgende wijze ingevuld:

- **Enkel predikant, ouderling, diaken, kerkbestuurslid voor geluid en koster zullen bij iedere eredienst aanwezig zijn.**
- **I.v.m. het overlijden van dhr. Hartman zal, bij uitzondering, mevrouw Hartman met de thuiswonende kinderen de morgendienst van D.V. 29 maart bijwonen.**
- **De overige gemeenteleden dienen thuis te blijven en de erediensten daar (live) te volgen.**

U zult begrijpen dat dit geen lichtvaardig besluit is, hierin nemen we als colleges onze verantwoordelijkheid. Ondanks klein getal in de kerk aanwezig, is en blijf het een volwaardige dienst (Mattheüs 18 : 20).

Laten we als gemeente zoals in het vorige schrijven werd aangegeven omzien naar elkaar, met name de zieken, ouderen, alleenstaanden, middels een kaartje, telefoontje. Denk ook aan die gemeenteleden die in verzorgingstehuizen verblijven die ook geen bezoek meer mogen ontvangen.

Uitzending erediensten

Voor de goede orde vermelden we nogmaals de mogelijkheden voor de uitzendingen:

Kerkomroep

De erediensten zullen (zoals gebruikelijk) live uitgezonden worden via Kerkomroep.nl en de kerktelefoon.

Alternatief voor Kerkomroep

Mochten er problemen zijn met het uitzenden via Kerkomroep hebben we op de website een alternatieve manier geplaatst in plaats voor het live meeluisteren.

Beeld en geluid verbinding

Middels een link die op de website staat vermeld, worden de diensten uitgezonden met beeld.

Samenzang

Vanwege het klein aantal mensen in de kerk, is het moeilijk om live samenzang uit te zenden. Om de erediensten met samenzang te omlijsten hebben we besloten de psalmen uit te zenden uit onze eigen opnamen van de afgelopen 1,5 jaar. De predikant zal bijpassende psalmen daarvoor uitkiezen.

Collecten:

Inmiddels hebben gemeenteleden gebruikt gemaakt van de mogelijkheid om de collecten per bank over te maken, onze hartelijke dank voor uw gaven. Voor de goede orde vermelden we nogmaals de bankgegevens:

- o Diaconie : NL47 RABO 033.53.00.758 t.n.v. Diaconie HHG Leerbroek o.v.v. "Diaconie collecte".
- o Kerkvoogdij : NL17 RABO 033.53.53.096 t.n.v. Kerkvoogdij HHG Leerbroek o.v.v. "Kerkvoogdij collecte".
- o Extra collecte : Dit ligt aan de bestemming naar Diaconie of Kerkvoogdij o.v.v. *het doel van de collecte, zie hiervoor de Zaaier.*

Kerkelijke uitzendingen

Eerder is vermeld dat enkele kerkelijke activiteiten middels de technische middelen worden uitgezonden, we verwijzen u naar de website op welke tijdstip dat zal plaatsvinden.

Nieuwe berichtgeving

Bij wijzigingen of nieuwe maatregelen zullen we u hierover zo spoedig mogelijk informeren. Alle mededelingen hieromtrent worden alleen op onze website geplaatst op www.hhgleerbroek.nl. Houd onze website in de gaten. We roepen u op om onze oudere gemeenteleden in uw omgeving, die geen internettoegang hebben, de informatie die op onze website vermeld staat mee te delen.

Heeft u na dit lezen nog vragen dan kunt contact opnemen met uw wijkouderling, scriba (tel. 0345 – 599 722) of de voorzitter van het kerkbestuur dhr. P.E. de Leeuw (tel. 0345 – 619 350).

Gemeente,

Ziet u de Almacht van God? Kijk eens naar de natuur, hoe alles tot leven komt; bomen, bloemen, nieuw leven bij de dieren. Hij heeft alles in Zijn hand. Eén wenkje van Gods almacht en de wereld staat stil. Laten we vooral stil worden voor God en luisteren naar zijn Woord ook de aankomende zondagen als u thuis meeluistert.

Let eens op de zon die schijnt, teken van Zijn ontferming mag dat u en jou troost en kracht geven?

We wijzen u nog op het schrijven van de diaconie in de Zaaier omtrent vrijwillige thuishulp. Heeft u in deze tijden hulp nodig of wilt u hulp bieden, meldt dit dan aan.

We wensen u allen, ieder in zijn omstandigheden, Gods kracht, troost en sterkte en voor de aankomende zondag gezegende diensten toe.

Namens uw en jouw kerkenraad en kerkbestuur,

dhr. E.A. Klok, *scriba*

dhr. W. Uittenbogaard, *secretaris*